



Initiatief Domplein

Tweeduizend jaar geschiedenis ligt verborgen onder het Domplein. Bisschoppen, keizers en burgers lieten hun sporen na.

Initiatief Domplein wil deze rijk gevulde schatkamer beleefbaar en aanraakbaar maken. Zodat het Domplein uitgroeit tot een gastvrij, internationaal forum voor kennis, cultuur en religie.

Opgraving gestart

De witte tent op het Domplein krijgt veel bekijks. Het is duidelijk: de opgraving op het Domplein is begonnen. Met een kleine graafmachine, maar veelal met de hand onderzoeken de archeologen laagje voor laagje. In de oude opgravingspunt van archeoloog Van Giffen (1949) komen al gauw de eerste vondsten aan het licht. Tufsteen, bakstenen, Romeinse dakpan fragmenten, middeleeuwse tegels, enkele duiten, een halve gulden en een klein beetje aardewerk uit de late middeleeuwen. Al snel verschijnen ook de bovenkanten van vier pijlers van het middenschip van de Domkerk.

In augustus verwachten we het diepste punt te bereiken. Bij een bezoek aan de eerste Schatkamer Domplein krijgt u tijdens de rondleiding exclusief toegang tot de opgraving. Kijk voor meer informatie op www.schatkamerdomplein.nl. De opgraving duurt tot begin september.

De opgraving wordt uitgevoerd en mogelijk gemaakt door tal van partijen. In het bijzonder willen we hier graag Annemersbedrijf Van Zoelen en Theo Pouw Groep noemen.

> [Lees verder](#)

Bijzondere vondst

Vrij snel na de verwijdering van het zand onder de bestrating vond archeoloog Robert Hoegen een zeldzame vroegmiddeleeuwse munt, een zogenoemde pseudo-tremisses. Dit zijn zilveren Friese nabootsingen van Frankische gouden tremisses. Ze werden omstreeks 635-650 na Chr. geslagen door de muntmeester Madelinus in Dorestad, destijds een grote en belangrijke handelsplaats. Niet veel later trof de archeoloog een tweede pseudo-tremisses aan. De munten zijn gevonden op de plek waar Willibrord tussen de ruïnes van het Romeinse grensfort (castellum) een kerkelijk centrum stichtte. Voor de onderzoekers was de vondst ronduit spectaculair.



> [Lees verder](#)

Domplein Digitaal



Tweet, retweet, like, check-in... Het Domplein is overal te vinden en te volgen. Naast Twitter, Facebook, Foursquare en een YouTube-kanaal is er sinds kort ook een nieuwe website. Behalve op www.domplein2013.nl kun je nu voor allerlei praktische informatie terecht op www.schatkamerdomplein.nl. En als je een iPhone hebt, download dan de nieuwe gratis app 'Domplein tour', waarmee je een (gps)wandeling over het plein kunt maken en allerlei verhalen, foto's en filmpjes kunt oproepen. De app

is gemaakt door Podium en binnenkort ook beschikbaar voor andere smartphones.

> [Lees verder](#)

Domplein Café

Het eerste Domplein Café in de historische kelder van Bar Restaurant Walden kende een mooie start. Er was veel belangstelling voor de voordracht van archeoloog Herre Wynia (foto) en de persoonlijke verhalen van Doeke Fennema en Els Verwey. Els heeft voor het Europese project Portico een filmpje gemaakt van haar verhaal, dat nu ook te zien is op het YouTube-kanaal van Schatkamer Domplein (klik op onderstaande link).

Het Domplein Café is een initiatief van de stichting Mijn Domplein voor alle Grondleggers en Vrienden van het Domplein. Geïnteresseerd? Word ook ambassadeur en meld je aan op www.mijndomplein.nl.



> [Lees verder](#)

Contact

Stichting Domplein 2013

Correspondentieadres:
Domplein 24
3512 JE Utrecht

E: info@domplein2013.nl

