

NIEUWSBRIEF

INITIATIEF DOMPLEIN



Romeinen op het Domplein

Van 21 tot en met 31 mei, trekt een bijzonder reisgezelschap langs de oude grens van het Romeinse Rijk, de limes. Deze limesreis start in Katwijk aan Zee en gaat via Leiden, Woerden, Utrecht, Buren, Arnhem en Elst naar Nijmegen.

Het reisgezelschap bestaat uit Romeinse burgers en soldaten en reist te voet, per boot en met een nagebouwde Romeinse reiswagen. In elke halteplaats zijn er kleine publiekevenementen.

Themarondleidingen op zaterdag 26 mei



In het Pinksterweekend bivakkeert het Romeinse gezelschap bij castellum Hoge Woerd in Leidsche Rijn met op zaterdagmiddag een uitstapje naar het Domplein.

Op de plek van het voormalige Castellum Trajectum zullen de Romeinen hun kamp opslaan. Initiatief Domplein organiseert rondom dit schouwspel twee gratis themarondleidingen langs het Romeinse verleden van Utrecht.

De rondleidingen op zaterdag 26 mei starten op het Domplein om 14u en 15u en duren circa een uur.

Reserveren kan via rondleiding@domplein2013.nl. Vol=vol.

> [Lees verder](#)

Rondleiding Tweede Pinksterdag



Laat je familie, vrienden en kennissen ook Schatkamer Domplein ontdekken.

Neem ze mee naar de speciale rondleiding op 2de Pinksterdag 28 mei, aanvang 14u.

Rondleider Frank Kaiser voert je langs de zichtbare en onzichtbare sporen van 2000 jaar geschiedenis Domplein. Tickets verkrijgbaar bij VVV Utrecht op Domplein 9, 030 236 00 10.

> [Lees verder](#)

Uitzending RTV Utrecht Tweede Pinksterdag

Op Tweede Pinksterdag zendt RTV Utrecht de DocU: 'Dromen over het Domplein' uit, gemaakt door de Stichting Imago Historica.



Aankondiging RTV Utrecht

'Door een tornado in 1674 is het middenschip van de Domkerk ingestort. Sindsdien staat de toren los van de kerk en ligt het Domplein er maar verlaten bij. Een aantal inwoners van Utrecht hebben daarom plannen gemaakt om het plein te veranderen. In de documentaire Dromen over het Domplein komen de plannenmakers in beeld en laten ze zien wat zij graag zouden willen doen. Daarnaast krijgt u een prachtig kijkje onder het Domplein en komt de tijd van de Romeinen weer tot leven!'

> [Lees verder](#)



Pinksteren 2012



Initiatief Domplein

Tweeduizend jaar geschiedenis ligt verborgen onder het Domplein. Bisschoppen, keizers en burgers lieten hun sporen na.

Initiatief Domplein wil deze rijk gevulde schatkamer beleefbaar en aantrekbaar maken. Zodat het Domplein uitgroeit tot een gastvrij, internationaal forum voor kennis, cultuur en religie.

Apps



De [Schatkamer Domplein app](#) met nieuws en info over de ontwikkelingen van de Schatkamers Domplein.



De [Domplein Tour app](#) laatje middels GPS locatie de rijke geschiedenis van het Domplein ontdekken.

NIEUW!: ook beschikbaar voor [Android](#).



Met de gratis [Utrecht City Guide app](#) van Toerisme Utrecht ben je altijd op de hoogte van het actuele aanbod van de stad.

Contact

Stichting Domplein 2013

Correspondentieadres:
Domplein 24
3512 JE Utrecht

E: info@domplein2013.nl



Vriend of Grondlegger van het Domplein worden? www.mijndomplein.nl